



Wilt u met iemand praten?

De geestelijk verzorger is er voor u

U bent in het ziekenhuis opgenomen. In die tijd kan er veel met u en uw dierbaren gebeuren. Hier in het Spaarne Gasthuis of thuis. Het kan prettig zijn met iemand te praten. De geestelijk verzorger is er voor u.

Steun

Wij luisteren naar uw verhaal. En steunen u in uw zoektocht naar een antwoord op vragen als:

- Wie of wat geeft mij hoop of troost?
- Waar haal ik de moed vandaan om door te gaan?

Wij denken met u mee bij vragen als:

- Welke beslissing kan ik nemen in deze moeilijke situaties?
- Wie of wat heb ik nodig om verder te kunnen in deze tijd?

De geestelijk verzorger is geschoold in de begeleiding bij levensvragen en zingeving en deze gesprekken zijn vertrouwelijk.
Wilt u ons filmpje bekijken? Scan dan deze QR-code



Stilteplekken

Op locatie Hoofddorp (Kerkzaal, bidkapel, islamitische gebedsruimte, stilteruimte) en Haarlem (islamitische gebedsruimte en stilteruimte) zijn rustige ruimtes aanwezig. U kunt er zitten, lezen, bidden en mediteren.

Als u dat wilt kan de geestelijk verzorger u ondersteuning bieden door middel van rituelen.

Contact

U kunt zelf contact opnemen met een geestelijk verzorger. Dit kan per mail, telefoon of via de verpleegkundige.

Geestelijke zorg op uw locatie



Frans Bossink
Haarlem/Hoofddorp
(023) 224 2966
fbossink@spaarnegasthuis.nl



Anne Molenaar
Hoofddorp
(023) 224 2965
amolenaar@spaarnegasthuis.nl



Petra Renes
Haarlem
(023) 224 2967
prenes@spaarnegasthuis.nl



Stefan Dijkhuizen
Haarlem
(023) 224 2963
sdijkhuizen@spaarnegasthuis.nl



Aynur Kus-Bilgic
Haarlem/Hoofddorp
(023) 224 2970
akus@spaarnegasthuis.nl



Simeon Karsten
Haarlem
(023) 224 1658
skarsten@spaarnegasthuis.nl